

Αστυνομικός της Γειτονιάς

Ένας καλός μας φίλος





Φίλοι μου σας χαιρετώ!

Για όσους δεν με γνωρίζετε, να συστηθώ. Είμαι ο Αρτέμης ο αστυνομικός της γειτονιάς και σήμερα μαζί θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι στους δρόμους της γειτονιάς μας. Ανεβείτε λοιπόν στο αυτοκίνητό μου και φύγαμε για μια περιδιάβαση ώστε να γνωρίσουμε το μέρος όπου ζούμε και πηγαίνουμε σχολείο, αηλιά και ποηλιά άηλια σημαντικά πράγματα.

Αυτό που θέλω να ξέρετε όλοι είναι ότι οι Αστυνομικοί είναι φίλοι μας. Είναι εδώ για να προστατεύουν τόσο εμάς όσο και όλους τους πολίτες. Οι Αστυνομικοί φροντίζουν να είμαστε ασφαλείς και συλλομβάνουν μόνο όσους παρανομούν και είναι επικίνδυνοι.

ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Για αυτό λοιπόν, θέλω από σήμερα να με θεωρείτε φίλο σας και όποτε με χρειαστείτε να με καλέσετε και θα τρέξω αμέσως να σας βοηθήσω, να σας ακούσω και να σας συμβουλευθώ. Και να θυμάστε, ότι πούμε είναι πάντα μεταξύ μας. Ξεκινούμε λοιπόν την περιδιάβασή μας. Πρώτα απ' όλα θα μάθουμε μικρά αηλιά σημαντικά πράγματα που ίσως θεωρείτε ότι τα γνωρίζετε αηλιά ποηλιές φορές μας διαφεύγουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες.

- Πώς διασταυρώνουμε τον δρόμο με ασφάλεια
 - Πως οδηγούμε το ποδήλατό μας
- Πως προστατευόμαστε και πως χρησιμοποιούμε σωστά το διαδίκτυο
- Πως προστατεύουμε τον εαυτό μας από αγνώστους



Παίζοντας στο πάρκο με τους φίλους μου, είδαμε έναν κύριο στο απέναντι σπίτι να κτυπά ένα σκυλάκι και να του φωνάζει. Τότε θυμηθήκαμε τον Αστυνομικό της Γειτονιάς που μας είπε ότι έχει δημιουργηθεί Αστυνομία για τα Ζώα και πως αν δούμε κάποιον να κακοποιεί κάποιο ζώο πρέπει αμέσως να το καταγγείλουμε. Γιατί, όπως μας είπε ο φίλος μας ο Αστυνομικός, στα ζώα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν μέλη της οικογένειάς μας. Πρέπει να τα αγαπάμε, να τα προστατεύουμε, να τους προσφέρουμε φαγητό και νερό και όχι να τα κακοποιούμε. Τρέξαμε λοιπόν αμέσως στο σπίτι και τηλεφωνήσαμε στο 1460, στο τηλέφωνο που μας είπε, και καταγγείλαμε τον κύριο που κτυπούσε το σκυλάκι.



Χθες εγώ είπα στον Αστυνομικό της Γειτονιάς ότι γνώρισα ένα παιδί σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και μου ζήτησε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε να παίξουμε και από κοντά. Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς μου είπε ότι οι διαδικτυακοί μου φίλοι πρέπει να είναι μόνο άτομα που γνωρίζω προσωπικά και ότι δεν πρέπει ΠΟΤΕ να δέχομαι να συναντήσω κάποιον τον οποίον γνώρισα σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι στο διαδίκτυο, αφού ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Επίσης με συμβούλεψε να αποφεύγω να δημοσιοποιώ ή να δίνω τα προσωπικά μου στοιχεία σε οποιονδήποτε στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα φωτογραφίες και βίντεο.



Εγώ, την περασμένη εβδομάδα καθώς πήγαινα στο σχολείο, συνάντησα τον Αστυνομικό της Γειτονιάς. Με βοήθησε να περάσω με ασφάλεια, από τη διάβαση πεζών. Ήμουν περίεργος να μάθω εάν οδηγεί μόνο ποδήλατο και τον ρώτησα.




Φίλοι μου, να ξέρετε ότι ο Αστυνομικός της Γειτονιάς οδηγεί αυτοκίνητο, ποδήλατο και μοτοσυκλέτα. Θα τον συναντήσετε όμως πολύ συχνά και πεζό.




Χθες, καθώς έπαιζα με τους φίλους μου, ήρθε ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και με βοήθησε να πάρω την μπάλα μου από τον δρόμο. Μου εξήγησε ότι ποτέ δεν πρέπει να τρέχουμε πίσω από την μπάλα, αηλιά να περιμένουμε μέχρι να έρθει κάποιος μεγάλος για να μας βοηθήσει.





Που ήέτε, φιλιάράκια μου αγαπημένα, εμάς τους Αστυνομικούς της Γειτονιάς μπορείτε να μας συναντήσετε σε διάφορους χώρους. Στη γειτονιά, στα σχολεία, στα πάρκα, στις εκκλησίες, στους δρόμους, ΠΑΝΤΟΥ! Έτσι δημιουργούμε καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο της κοινότητας και βοηθάμε όπου μπορούμε. Πάντα βέβαια με τη δική σας βοήθεια! Γιατί να θυμάστε! ΜΑΖΙ μπορούμε να καταφέρουμε πάντα περισσότερα.



Εμείς, τον Αστυνομικό της Γειτονιάς τον είδαμε για πρώτη φορά στο σχολείο, όταν ήρθε να μας μιλήσει για την οδική ασφάλεια. Πριν, κάποιοι φίλοι μου κι εγώ όταν βλέπαμε Αστυνομικό τον φοβόμασταν, όμως τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε φίλο. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και νιώθουμε ασφαλείς κοντά του.

Σήμερα, υπάρχουν Αστυνομικοί της Γειτονιάς, σχεδόν σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου: στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου και στην Πάφο.



Αγαπημένοι μου φίλοι, εάν εσείς και οι γονείς σας χρειαστείτε τη βοήθεια του Αστυνομικού της Γειτονιάς, μπορείτε να τον βρείτε οποιαδήποτε ώρα και μέρα, ακόμα και τη νύκτα, στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Αστυνομικός της Γειτονιάς, Λευκωσία – 99316915

Αστυνομικός της Γειτονιάς, Λεμεσός – 99316951

Αστυνομικός της Γειτονιάς, Λάρνακα – 97627023

Αστυνομικός της Γειτονιάς, ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου – 99393518

Αστυνομικός της Γειτονιάς, Πάφος – 99393521

Αστυνομικός της Γειτονιάς, Μόρφου – 95180064

Εάν θέλετε ακόμα μπορείτε να επισκεφθείτε με τον δάσκαλο ή τους γονείς σας την ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy) για να μάθετε περισσότερα πράγματα. Εκεί θα βρείτε πολλή χρήσιμη πληροφορία.



Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον Αστυνομικό της Γειτονιάς παίζοντας!



**ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΝΑ ΒΡΕΙ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ**



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ / ΤΙ ΦΟΡΑΕΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ**

Τ _ _ _ Φ _ _ Ο

Π Ρ _ _ Λ _ _ Ο

Α _ _ Ρ _ _ Σ

Φ Ρ _ Σ

Μ _ _ Ρ _

Σ Ο _ _

Ζ _ _ Η

- Με αυτό μπορείς να τον καλέσεις οποιαδήποτε ώρα για βοήθεια

- Είναι το μέσο για τις μηχανοκίνητες περιπολίες

- Με αυτόν επικοινωνούν οι Αστυνομικοί μεταξύ τους

- Με αυτόν φαίνονται από μακριά τη νύκτα

- Το φοράει στο κεφάλι του

- Τη φορούν όλοι οι Αστυνομικοί

- Τη φοράει στη μέση του

Ελάτε φίλοι μου
να βρούμε τις
λέξεις που είναι
κρυμμένες στον
πίνακα

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ

ΡΟΠΑΛΟ

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΜΠΕΡΕ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΙΛΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΟΛΗ

ΦΑΡΟΣ



ΜΑΥΡΙΣΕ ΟΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΥΚΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΜΙΚΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟ





Χρωμάτισε
την/τον
Αστυνομικό
της
Γειτονιάς

Χρωμάτισε
τον Αστυνομικό
της Γειτονιάς
με
το ποδήλατό
του



Ένωσε τους αριθμούς και φανέρωσε την κρυμμένη εικόνα



Χρωμάτισε το
λογότυπο του
Αστυνομικού της
Γειτονιάς



Εδώ τελειώνει το ταξίδι μας μικροί μου φίλοι. Ελπίζω να μάθατε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Αστυνομικό της Γειτονιάς και να θυμάστε πως είναι δίπλα σας όποτε τον χρειαστείτε.
Γεια και χαρά σας!





ΓΠΠ 52/2024-30,000

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Σκίτσα: Πιν

Σχεδιασμός: Άννα Κυριάκου

Εκτύπωση: Κυβερνητικό Τυπογραφείο

ISBN: 978-9963-50-646-0